

We vliegen samen ...



*Zijn jullie ook zo nieuwsgierig ?
Kom dan woensdag 25/10/'17 om 9.00u
naar de speelzaal en vlieg mee op ontdekking
doorheen de klasjes van de kleuterschool.*

... het schooljaar in !

Dag mama , dag papa ,

Zoals jullie weten mogen jullie **WOENSDAG 25/10/'17** mee naar school. Om het die dag wat gezellig te maken heb ik jullie hulp nodig ! Zou je iets lekkers willen bakken ? Zo ja , dan mag je al dat lekkers **WOENSDAG 25/10/'17** meebrengen. Onze juf. zal het wel veilig wegbergen.

Dikke kussen

uw kapoen



Gelieve onderstaand strookje volledig ingevuld zo snel mogelijk aan de juf. te bezorgen.

Ondergetekende

vader / moeder van

klas

komt / komen mee naar school met personen (MAX. 2 personen)



komt / komen niet mee

wil graag iets bakken



zal niets bakken

